



Weekbrief 8 -02-10-2020

Jarigen

Komende week zijn Guusje, Jente en Roos jarig. Wij wensen jullie alvast een hele fijne verjaardag!



Schoolkamp

Komende week gaan de twee groepen 8 elk drie dagen op kamp. Dit is een heel bijzonder schoolkamp. Hieronder kunt u lezen waarom.

Diep in de bossen rond Apeldoorn ligt een prehistorisch dorp uit de ijzertijd. Een eenvoudig dorp welke voor basisschoolkinderen (bovenbouw) alléén toegankelijk is door een tijdreis te maken naar 500 voor Chr. Het verblijf in het prehistorisch dorp is zowel een avontuur als een confrontatie met het ontbreken van hedendaagse “gemakken”. Koken boven open vuren, 's avonds verlichting door olielampen en gezelligheid van het kampvuur. Zelf brood kneden, broodoven stoken, soep bereiden, het stoken van de nodige vuren (inclusief houthakken) en het verzorgen van de dieren zijn de activiteiten waar men een groot gedeelte van de dag mee bezig is. Dit kamp is voor iedereen een onvergetelijke ervaring.



Natuurlijk houden wij, zowel de school, als de organisatie van het kamp, ons aan de coronamaatregelen.

Naam in kleding

Nu de kinderen weer een jas of een trui aan hebben naar school en soms i.v.m. het veelvuldig ventileren van de lokalen een extra vest of trui meenemen, is het handig om een naam in het kledingstuk te zetten.

Er zijn op dit moment namelijk al weer verschillende kledingstukken kwijtgeraakt (een groen/wit gebreid vestje en twee spijkerjasjes). En daarnaast hebben we ook al weer enkele gevonden kledingstukken, zoals een ander spijkerjasje. We zien veel (soort)gelijke jassen en een vergissing is snel gemaakt.

Kinderboekenweek

Deze week vindt de 66e kinderboekenweek plaats.

Dit jaar staat de kinderboekenweek in het teken van de geschiedenis.

Het thema is: En toen?

Ken je dat? Van die geschiedenisverhalen waarbij je aan de lippen van de verteller hangt? Soms tref je een juf of meester die spannende verhalen kan vertellen bv tijdens de geschiedenisles. Daarnaast zijn er ook prachtige kinderboeken geschreven waardoor kinderen terug kunnen dwalen in de tijd. Denk bijvoorbeeld aan [De zee kwam door de brievenbus](#). Een spannend, vlot boek waardoor kinderen de watersnoodramp 'zelf' kunnen beleven.

Ook wij doen natuurlijk weer mee aan de kinderboekenweek. Naast het promoten van en kennismaken met nieuwe boeken zijn de kinderen zelf ook verhalen aan het schrijven en delen wij weer gouden griffels en penselen uit.

Schoolfotograaf

Deze week zijn er twee fotografen aan het werk geweest op school. Veel kinderen hadden mooie kleding aan en extra aandacht aan hun haar besteed. We verwachten dat het hele mooie foto's worden.

Wij wensen u een heel fijn weekend!

**Met vriendelijke groet,
het team van de Oranje
Nassauschool**